

**J**ulhandeln slår nya rekord och så här års kan man nog påstå att det är dyrt att leva. Frågan är om det lönar sig? Och hur hamnar man på plussidan?

Att vara handlingskraftig är ordagrant att vara köpstark. Pengar löser ju de flesta av våra problem så att vi själva slipper ta itu med vardagsbestyren. Man kan säga att den som är förmögen kan kosta på sig att vara oförmögen.

Årets julklapp är en låda där man kan lägga ifrån sig mobilen om man vill slippa det digitala flödet. Otroligt kreativt, vilken enastående uppfinning! Förr fanns det en förvaringsmöbel med dubbla funktioner, nämligen den gamla sekretären med skrivbordslådor och utfällbar skiva. Så ur ett manuellt perspektiv kunde man antingen hålla låda eller också höll man klaffen.

Ännu en fundering kring Livets lönsamhet: Oro är den ränta du måste betala när du lånar bekymmer från morgondagen. Eller, som den franske filosofen Montaigne så klarsynt uttrycker det: "Mitt liv har varit fyllt av de värsta katastrofer varav de flesta aldrig inträffade".

När det gäller vår inre balansräkning så finns det åtminstone en resurs som är rättvist fördelad och det är förståndet - alla tycker att de har fått tillräckligt.

Vad beträffar samhällsekonomin så är det ett bekymmer att den offentliga sektorn saknar pengar för att bedriva utlovad verksamhet. De politiskt idé-ologiska och galna förslag som kommer ur Jöken verkar helt koko! Men livskvalitet är ju inte hur vi har det utan hur vi tar det så här är några förslag till positiva vinklingar:

- ◆ Klaga inte över de höga skatterna, i Sverige ska vi skatta oss lyckliga.
- ◆ Att vara rik är inte att äga mycket utan att sakna lite.
- ◆ När botten är nådd har man i alla fall fast mark under fötterna.



Så här i juletid ligger det nära till hands att fundera över om världen skådar en ny kristusgestalt? Greta Thunberg har under drygt ett år förändrat världen bara genom att vara. Hon satte sig utanför Riksdagshuset i augusti förra året och nu är hon årets kvinna, hedersdoktor och alternativ nobelpristagare. Och runt om i världen ansluter sig unga och gamla genom att demonstrera och stötta Greta. För att avvärja det globala klimathotet har hon skapat ett globalt debattklimat.

En ordmix som beskriver henne är "hängivenheten" och hon hyllar verkligen det gamla norska receptet för succé: 1) Börja och 2) Håll på tills du är färdig.

Men låt oss nu glädjas åt julstämning, bjällerklang och helgens traditionella läckerheter. Och det är ju inte mellan jul och nyår som vi blir tjocka utan mellan nyår och jul, så varsågod och njut!

