



a, då traskar vi än en gång i de gamla julspåren och närmar oss slutet på 2022. Fast det har vi ju gjort hela året och nu återstår bara den slutsträcka som inleds med en klappjakt.

Året har präglats av valfläsk och valfjäsk där vi medborgare var väldigt populära fram tills vallokalerna stängdes, sedan fick politikerna fullt upp med sig själva. Regeringsskiftet handlar som vanligt mer om motsatta åsikter än om hur vi ska gemensamt Sverige. Ur effektivitetssynpunkt så kan riksdagens principer ifrågasättas: Oavsett vilket parti eller vilken konstellation som vinner valet så har de förlorande ledamöterna 71 500 kronor per månad för att sabotera regeringens arbete. Kunde inte segrarna få förslagsvis ett års arbetsro för att kunna ägna all kraft åt sitt riksviktiga jobb i stället för att försvara sig mot förlorarna?

Åtminstone kunde det införas en regel i riksdagen som säger att man bara får tala positivt om sina motståndare på onsdagar. Fast då kanske det blev tomt i lokalen?

På 50- och 60-talet var det en fröjd att sitta vid radion och lyssna på riksdagsdebatterna för då talade gubbarna - det var ju bara gubbar på den tiden - om hur de tillsammans skulle göra sitt bästa för vårt land. Utgångspunkten var att av de 100% som hade röstat så skulle 100% ha det bra oavsett samhällssyn. Att tycka olika är en viktig förutsättning för kreativitet och därför är respekt för varandra en god grund för nya idéer och samhällsutveckling.

Det pratas mycket om att vi ska värna miljön, men det griniga och idé-ologiska arbetsklimatet i riksdagen bidrar i hög grad till den mentala försurningen.

Och så alla dessa vallöften. Tänk om politikerna gjorde vad de lovade så att vi kunde börja kalla dem för "pålitliker".



Just nu pratas det mycket om olika stödpengar, men varför sänker man inte bara skatten i stället för att hitta på en massa bidrag? - Nja, om vi ska kunna skatta oss lyckliga så gäller det att maximera förutsättningarna.

Årets julhandel är dyrare än vanligt och om kassan tryter så kom ihåg att den finaste klapp du kan ge någon annan är din omtanke, alltså en klapp på axeln. Och eftersom ett ensamt ljus skingrar det djupaste mörker så kan du väl fundera på vems juleljus du vill vara.



**God Jul & Gott Nytt Valfritt År!**

**KRESAM**

*Bengt*