



a, nu är det jul igen och 2024 har verkligen varit ett skottår runt om i världen med alla krig och kriminella gängskjutningar. Det är lätt att skylla alltihop på dessa patetiska och maktgalna diktatorer, men vår store humanist Tage Danielsson pekade på det ansvar som vi vanliga människor kan ta: "Tänk om det blev krig och ingen kom."

En bisarr maktkamp var presidentvalet i USA, denna politiska tragikomik där två gamla gubbar idiotförklarade varandra i jakten på makten. Det lite märkliga i sammanhanget är att det engelska ordet "trump" betyder att trampa på och platta till så han lever verkligen upp till sitt namn förutom att han är Trumpen.

I Markusevangeliet 12:31 står det: "Älska din nästa såsom dig själv". Bra tänkt, men här i Sverige blir det lite knepigt för innebörden är ju att jag inte kan älska nån annan mer än jag älskar mig själv, där går gränsen. På grund av Jantelagen så hamnar självkänslan och därmed människokärleken långt ner på skalan. Men det finns ett undantag och det är också 12:31, det vill säga nyårsaftonen. Det är den enda dagen på året då vi får älska oss själva och det kallas för "Bragelöftet" i vår nordiska mytologi. Så det är bara att duka upp till en självgod nyårsfest!

Så här kan en julbetraktelse om Jesu födelse formuleras: "Gud kommer till människorna för att erbjuda oss gåvan och möjligheten att låta oss nå vår fulla potential." Årets julklapp är alltså en paketlösning som gör att du får chansen att bli den bästa versionen av dig själv plus kärleksbudskapet att vi andra hjälper dig att lyckas. Alla föds vi som original, men de flesta av oss dör tyvärr som kopior. Så var dig själv, det finns redan så många andra!

Som vanligt har de gående julborden rullat på runt om i landet. Har du tänkt på hur jämlikt det är att stå i en matkö? Alla får rätt.

Apropå ordlekeri så kommer här några löjliga reflektioner:

- ★ Så här års så finns det ju glögg, brännvin och julöl i hushållet. Vad blir du om du dricker i smyg? - Hemlighetsfull.
- ★ Och för att det skall bli klockrent så måste du dricka ur.
- ★ Det intensiva regnandet har förstört grusvägarna här i Värmland. Men hur kan vägarna vara så dåliga, de är ju utmärkta på kartan? - Jo, eftersom det är potthål så skiter Vägverket i dem.
- ★ Uppenbarligen kommer jultomten från Dalarna: Father Xmas.
- ★ På en skylt vid vår badplats står det "Vid akut olycksfall ring 112". Finns det konstanta olycksfall? Det skulle väl i så fall vara världsläget, men vilket nummer ringer man då?



Ha det nu gott under helgerna och njut av tillvaron! Till exempel genom att inte göra nånting och sedan vila dig en stund.

**God Jul & Gott 2025!**

**KRESAM**

*Bengt*