

Några tankar kring ett seminarium med målet att inspirera invånarna i Sysseleback till bygdebegeistring och tillväxt.

Bakgrunden är ett kreativt möte mellan Gunilla Toreheim och Bengt Gustavsson den 25 januari 2023. Utgångspunkten är att bygdens framtid skapas av invånarna själva. Politiker och byråkrater i all ära, men de har inget ansvar för initiativtagandet eller företagsamheten inom närings- eller föreningsliv. Deras uppgift är att underlätta och stimulera samhällsutvecklingen när eldsjälar tar initiativ och vill bidra till bygdens tillväxt.

Eftersom vi lever i ett tryggt samhälle som i alla lägen tar hand om sina medborgare så har det utvecklats en ganska passiv kultur där ordning och reda är viktigare än entreprenörskap. Och att sticka ut från mängden är ju väldigt osvenskt. Ett exempel är Jantelagen som sågar alla goda initiativ - Vi ska ju inte tro att vi är nåt! - så de flesta håller sig på sin kant. Resultatet är ett avvaktande livsstil som präglas av "inlärd hjälplöshet".

Rubriken på det planerade seminariet är "Från inlärd hjälplöshet till allmän folkpassion" och syftet är att stimulera deltagarna till initiativ som gör Sysseleback till en bättre plats att bo på. Upplägget består av tre teman:

- * Bengt berättar om ett antal samhällsutvecklande projekt och processer som han varit med om att skapa. Dessa sannsagor visar att det går att åstadkomma fantastiska förändringar. Förutsättningen är en eldbesjälad gemenskap, modet att sätta igång och en aldrig sinande hängivenheten.
- * Det andra temat handlar om vilka slutsatser man kan dra av dessa lyckade satsningar. Hur tänker man? Hur planerar man? Vilka attityder och strategier påverkar resultatet? Med mera ...
- * Till sist tar vi en lång och inspirerande fika och samlas kring huvudfrågan: Hur hjälps vi åt att skapa ett ännu bättre Sysseleback? Vilka idéer finns det? Vilka ställer upp och hjälps åt med tillväxtprocessen?

I bästa fall går vi sedan hem och njuter av Sysselebacks nya framtid!