



rets julhandel slår nya rekord och under helgerna kan man väl påstå att det är dyrt att leva. Frågan är om det lönar sig? Det beror förstås på hur vi mäter lönsamheten, men en god gammal sanning är att vi inte kan köpa oss lycka utan att vi själva måste skapa den. Under 2018 har det bland annat handlat om att förverkliga våra drömmar, men så här i december är det helt i sin ordning att gå i de gamla julspåren.

Att åldras är inte så dumt om man gör det med behag även om vi är många vars minne liknar en julkalender, alltså fullt av luckor. Förvisso kan doktorn skriva ut medicin mot mitt dåliga minne, men sen ska jag ju komma ihåg var jag ställde den.

Den vackra Klarälven vindlar genom hela Värmland och inför valet i höstas så fick den symbolisera somliga av länets pratglada politiker. De valfläskförsäljare som inte gav raka besked utan slingrade sig kallade vi för "meandertalare".

Rimligtvis borde Svenska Ankdammemien få ett sexpertutlåtande men deras kulturprofil och intellektuella elitnivå är för låg. De aderton tar verkligen priset för sina insatser inom vetenskapsområdet "att icke vara nobel".

Sommarens torka och många skogsbränder var en jobbig tid för vårt land. Detta drabbade ju även Kalifornien och tack vare det har vi nu fått lösningen på problemet när USA:s högste tjänsteman, Donald Övertrump, tipsar om den finska metoden att ta bort alla löv ur skogen. Frågan är om man ska kratta eller gråta?

Och så några ord om höstens val. I skrivande stund har vi ännu inte någon regering eftersom de egenkära partiledarna anser sig själva viktigare än Sveriges framtid. Helt klart är att de inte har några visioner utan strikt följer den reformfientliga regeringsförklaring som stipuleras i vår nationalsång: "Du klonar på minnen från fornstora dar" och "Jag vet att du är och du blir vad du var". En jämförelse med våra grannländer leder till följande analys: Norge har Storting, Danmark har Folketing, Island har Allting och Sverige har Ingenting.

Under rådande klappjakt kommer här ett tips: Att känna uppskattning och tacksamhet mot någon och inte uttrycka det är som att slå in en present och inte ge bort den. Här i Sverige är uppmuntran tyvärr en bristvara fastän tillgången är lättillgänglig, obegränsad och gratis. Det är lite sorgligt eftersom vi alla vill bli sedda och uppskattade så låt oss nu passa på att ge varandra många innerliga julklappar på axeln utöver dem under granen.

Ha det riktigt skönt under helgerna, njut av tillvaron och kom ihåg att varje dag i ditt liv är ett nyval.

