



a, då är klappjakten i gång för fullt och julen står för dörren. Om den öppnas utåt så kan det uppstå ett praktiskt problem eftersom man måste skjuta lite på julen för att komma ut ur huset.

Så här års rullar miljarderna och det är bra för samhällsekonomin. Men faktum är att endast fem procent av alla pengar används för att betala produkter och tjänster, resterande 95% snurrar runt för att bli mer pengar utan att göra nytta. Världens börser – i likhet med julskinkan – för tankarna till någon sorts svindel.

Apropå pengar så har media rapporterat hur landstingen runt om i landet lägger ned förlossningsavdelningar så att blivande mammor måste påbörja resan till BB redan i åttonde månaden. Samma torftiga förutsättningar som när Jesus hamnade i julkrubban, alltså, så det kanske är dags för våra bönder att erbjuda lämpliga lokaler för barnafödande? Se det som ett stalltips, hö hö.

En fundering: Jesu födelse var ju en väldigt viktig händelse i världshistorien så visst var det lite märkligt att det var de tre vice männen som kom ridandes och inte de ordinarie?

Eftersom julen är en religiös högtid så ligger det nära till hands att filosofera lite kring kyrkovalet i höstas. Frågan var alltså vilka politiska partier som skulle få förtroendet att förmedla den kristna kärleken och förlåtelsen. Fast, uppriktigt sagt, så är det väl inte just den livsåskådningen som politiken gjort sig känd för? Och, näsvist frågat, vilket parti röstade Gud på?



Julen är för övrigt en annorlunda högtid på det sättet att vi gärna ser rött utan att vara arga.

Under 2017 har USA:s president twittrat och klampat på i välkänd stil. Som landets högste tjänsteman har han sannerligen gjort sig förtjänt av att kallas för Mister Över-Trump.

På tal om "tramp" så är ju elcykeln årets julklapp. Litet lustigt att ett sådant kroppsnyttigt fordon nu har fått en motor, det är ungefär samma skruvade logik som att säga "Älskling, jag har hittat en genväg på motionsslingan!"

Ha nu en fin avrundning på året och ät, drick och njut! Särskilt av godis så att tandläkarna får mycket att göra, varje arbetspass är ju en håltimma för dem. Och, till sist, kom i håg att det inte är mellan jul och nyår som vi blir tjocka utan mellan nyår och jul.

God Jul & Gott 2018!

KRESAM 

Bengt